

Herkent u deze foto, nu en of, het is de slagerij van Spanjaart in de toenmalige Westlaan, nu Huis ten Biltstraat.

Op de foto staan slager Hein Spanjaart met zijn vrouw en enige zoon Jan en in witte jas waarschijnlijk 2 knechten.

Nadat eerst zoon Jan een aantal jaren de zaak van vader beheerd heeft, is de zaak momenteel in handen van Henk Duyn.

De grootouders van diezelfde Henk Duyn bewoonden vroeger een klein wit huisje in diezelfde Westlaan schuin tegenover Spanjaart.

Op de hoek van de Westlaan en de Hoofdstraat hadden de gebroeders G. en N. Hop hun kruidenierszaak en manufacturenwinkel, die zij in 1927 hadden overgenomen van ene Van Leeuwen.

Richting Rijksweg aan dezelfde kant van Spanjaart stonden nog drie oude huizen ondere en kap. Hierin woonden postbode Duyn, fam. Miggels en tante Mietje Spanjaart.

Bij tante Mietje kon je witkalk kopen; tevens had zij nog iets heel apart, zij kocht nl. wratten.

Tal van oude Santpoorters beweerden bij hoog en laag, dat, als tante Mie je wratten kocht, dan was je ze absoluut kwijt.

Voor deze oude huisjes zijn in de loop der jaren nieuwe in de plaats gekomen, daarin wonen nu o.a. horlogemaker Alders en de fam. Kleyn. Tegenover Spanjaart was de achteringang van Garage Maarschalk. In deze zaak zwaaide vader Cor de scepter geassisteert door zijn broers Wim voor de fietsen en Bertus in de garage.

Nu wordt de zaak gedreven door de zoon van vader Cor, nl. Jan. Voor de verbouwing van de garage stond er nog een oud huisje, hierin dreef Tervoort zijn groentezaak.

Na Tervoort heeft de heer v.d. Kamp van de Slaperdijk er nog enige jaren zijn vishandel in gedreven.

Na v.d. Kamp was het fietsenreparatie-afdeling van Maarschalk.

Zij tot slot nog te vermelden, dat op Westlaan 2 boven de pakhuisruimte van de gebroeders Hop diens moeder woonde met ondergetekende.

A. Akkerman
van Dalenlaan 278
Santpoort

HERKENT U DEZE FOTO?

